

niet vroeger worden dan het uur voordat  
ik bij je ben.

Mijn liefste kom dan ik van tocht aan  
het eind gekomen en neem nu in alle, welk  
afschied van je tot morgen in levende lijve  
de Harkelijken Graeden en in mij gekust  
van je altijd liefhebber

Appy,

*[Handwritten signature]*

H. B. Liefste,

onijn moeder vraagt  
als je nog voor vleesch kan zorgen

*[Handwritten signature]*